

Retrætecentrets 25-års jubilæum den 19. juni 2021

Rigtig hjertelig velkommen til dette 25-års jubilæum - med 1 års forsinkelse.

Der er meget at fejre i taknemlighed over de nu 26 år, Stella Matutina har dannet ramme om vores retrætecenter.

Først og fremmest en stor tak til dig, sr. Ansgaria, som fødte ideen og fremlagde det for alle søstrene i vores Danske Provins – som fuldt og helt bakkede op om projektet og har gjort det lige siden.

Når jeg går en tur på vores skønne grund, er noget af det første man lægger mærke til, de mange muslingeskaller, der ligger i kanten af græsplænen ned langs fliser mod vandet. Mange af jer har spurgt om vi har lagt det til dekoration - men nej! Muslingerne er føde både for fugle og for os mennesker. Fuglene er nødt til at kaste muslingen på fliserne for at få den åbnet, så skubber de den ind i kanten af græsset så de kan få muslingen ud og spise den – men smuk er det når de ligger der og skinner.

Muslingerne er et godt symbol også på det, der sker her på Stella Matutina. Muslingerne renses de forurenedede stoffer og bakterier i vandet og er som sagt en vigtig føde både for fugle, dyr og mennesker. Muslingerne laver også de smukkeste perler. Når de oplever et fremmedlegeme der generer dem under skallen, indkapsler de fremmedlegemet i perlemor og herved skabes de smukkeste perler.

Kunne man ikke sige, at det ofte er det der sker på en retræte. Her får vi mulighed for, sammen med Gud, at se på vores liv – vi får ”renset og set på fremmedlegemerne” der somme tider generer, spærrer eller har brug for at komme frem i lyset for, at perlen kan skinne og virkelig blive brugt.

Vi kender fortællingen fra Matthæusevangeliet om ”Himmeriget der ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt hvad han ejede, og købte den”.

Både for mig selv og for mange af jer og alle dem der kommer her, er Stella Matutina blevet en sådan perle man ofrer rigtig meget for, for at ”få del” i.

Må Stella Matutina også de næste mange år være et sted hvor folk møder Gud – hvor mennesker finder perlen for selv at kunne bringe den videre der hvor enhver har sit virke og sin hverdag.

Inden jeg nu giver ordet videre må jeg starte med et lille ordsprog:

”Intet er så galt at det ikke er godt for noget” – for havde vi kunne fejre jubilæet sidste år havde den bog som Katolsk forlag med Marlene Fenger Grøndal ikke være parat. Tak også til dig Marlene og Sebastian Olden Jørgensen som formand for Katolsk forlag for at I gjorde bogen mulig. Jeg vil nu giv ordet til dig Marlene.

Sr. Susanne Hoyos

