

FOR AT HÆDRE OG MINDES

Den 21. marts 1945 var en helt almindelig skoledag for elever og lærere på Institut Jeanne d'Arc, også kendt som "den Franske Skole", drevet af Sankt Joseph Søstrene i København siden 1924.



Ingen havde forventet det, der skulle ske på denne formiddag i en af de sidste uger af Anden Verdenskrig og besættelsen fra Nazityskland.

Netop denne dag ramte flere bomber ved et uheld skolen. Bombeflyene kom fra England, og deres egentlige mål var den tyske besættelsesmagts hovedkvarter, som lå tæt på skolen. En række uheldige begivenheder førte til en af Danmarks værste katastrofer. Det var en tragedie for så mange familier og for Sankt Joseph Søstrene, som havde drevet denne pigeskole siden 1924. Omkring 500 mennesker befandt sig i bygningen, da bomberne faldt. Mange blev reddet, men 86 børn og 18 voksne blev dræbt. Ti af dem var søstre.



Alt dette er 80 år siden i år - og både Sankt Joseph Søstrene og de officielle myndigheder på Frederiksberg ønskede at markere denne dag på en særlig måde.

Det var en særlig uge for Sankt Joseph Søstrene, også for de syv søstre, som bor på Klostergårdens plejehjem. Dette blev understreget af, at ordenssamfundets internationale ledelse fra Rom var til stede. Det var generalpriorinde søster Dolores Lahr og to søstre fra ledelsesteamet, sr. Maria Cristina Gavazzi og sr. Celine Kalathoor - også søstrenes nærmeste nabo, Sankt Joseph Søstrene i Norge, blev repræsenteret af provinsialpriorinde søster Anette Moltubakk.

Den 20. marts besøgte en gruppe søstre Assistenskirkegård på Nørrebro, hvor de ti omkomne søstres gravsted befinder sig for at mindes og ære deres liv og død med følgende ord: *Kære søster Adeline, Ancilla, Beatrix, Celine, Elisabeth, Fulgentia, Mechtilde, Patricia, René og Ruth:*



Vi takker Gud for, at I hver især har levet jeres kald som Sankt Joseph Søstre i kærlig forpligtelse over for jeres medmennesker. Jeres liv, sammen med mange børn og voksne, blev ødelagt i en meningsløs kamp. I har ikke søgt døden - den har fundet jer. Men i troen på Kristi opstandelse er jeres død fuldbyrdet.

Kære søstre, jeres liv er et vidnesbyrd for os om, at vi altid er i Guds hånd og ikke har noget at frygte. Tak for jeres mod, jeres hengivenhed og jeres kærlighed. Tak, fordi I gik foran os.

Den 21. marts samledes hundredvis af mennesker ved monumentet på Frederiksberg Allé, hvor skolen havde ligget, både overlevende med deres familier og venner, repræsentanter fra Københavns Kommune og fra Folkekirken og den Katolske Kirke i Danmark. En krans blev lagt foran monumentet af sr. Dolores Lahr og sr. Susanne Hoyos, som repræsentanter for Sankt Joseph Søstrene internationalt og i Danmark. Kl. 11.16 - det øjeblik, hvor den første bombe faldt, blev der holdt et minuts stilhed. Det virkede som et stærkt tegn. Fra monumentet bevægede de fremmødte sig til den nærliggende Frederiksberg kirke, hvor en økumenisk gudstjeneste skulle finde sted. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. deltog i denne smukt tilrettelagte mindehøjtidelighed. Herefter blev ledelsen for Sankt Josephsøstrene inviteret til et kort møde med dronningen.



Herefter blev ledelsen for Sankt Josephsøstrene inviteret til et kort møde med dronningen.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen mediterede i sin prædiken over lidelsens betydning og pegede på Sankt Joseph Søstrenes kors. "Vi har netop været samlet ved mindesmærket og set på korset, der hænger på søsterens dragt. Dette mærkelige tegn, som betyder død og liv - grav og evighed - mørke og lys".

